

Atlantis in de Bijbel, een hoax van de Python Geest?

- leon elshout (1964) Almelo, NL. 5 november 2023

De Griekse filosoof Plato die in de vierde eeuw voor Christus leefde is een belangrijke pijler van de westerse filosofie geworden. De schrijver van het boek "Atlantis in de Bijbel" is niet de enige die zijn wenkbrauwen fronsen als Plato opeens van zijn filosofie afstapt en over een mysterieus eiland Atlantis begint te kletsen dat lang geleden voor de kust van Spanje in zee lag. In Plato's boek "De Staat" staan twee dialogen, de Timaios en Kritias waarin hij de ondergang van dit mysterieuze eiland noemt. Negenduizend jaar eerder zou Atlantis door een aardbeving in zee gezonken zijn. De modder van Atlantis blokkeerde al die tijd de Straat van Gibraltar (Kritias 108). Echter, zowel in de Bijbel als op de zeebodem is geen spoor van Atlantis te bekennen. We mogen ook niet vergeten dat Plato de grondlegger van de heidense leer van de drie-eenheid was die later het christendom infiltreerde (Hemphill, 2010). De passage in Mattheüs 28:19 over het dopen in naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest is er later waarschijnlijk ingevoegd (Hemphill, 2010; Commentaar in Schriftwoord.nl door o.a. Adolph Ernest Knoch en EW Bullinger). Leon Elshout (Almelo, 1964) gooide nog eens een balletje op. Hij legde de Concordante Bijbelvertaling (www.scripture4all.org) naast Plato's Atlantis verhaal en begon te puzzelen.

De Concordante vertaling kent voor ons woord eeuwig het woord aion of aionen. Een aion is in de Bijbel een lange maar scherp afgebakende periode met een eigen ordening. Als we weten in welke aion Atlantis wel of niet bestond dan weten we meer over wat Atlantis was en waar we het eiland moeten zoeken. Andere onderzoekers kenden dit woord niet en sloegen totaal de plank mis bij hun identificatie van Atlantis.

Wat nu als Atlantis inderdaad buiten de horizon van de Bijbel om een machtig eiland was dat 9000 jaar voor Plato door een eigenzinnige afgod Zeus 9000 gestraft werd? Zeus stuurde een aardbeving op Atlantis af zodat het hele eiland in zee zonk. Zitten we Bijbels gezien dan niet met een reusachtig probleem? Is God dan nog wel een almachtige god? En wie garandeert ons dan dat zo iets niet weer zal gebeuren? Waarom zou bijvoorbeeld Israël gered worden als er vroeg in de geschiedenis op eigen houtje een machtig eiland bestond dat een speelbal van Griekse afgoden was die zich weinig van de Bijbelse god aantrokken? Hield de Bijbelse god de handen omhoog terwijl Zeus, Athena en Poseidon tegen Atlantis tekeer gingen? Kortom, de zoektocht naar Atlantis gaat om veel meer dan om het vinden van de wc pot van koning Atlas op de zeebodem. De vraag is: wie heeft er gelijk? Plato of de Bijbel?

Aanvankelijk zocht de schrijver naar een fysiek eiland dat in de Bijbel verstopt was. Tijdens de zoektocht door de Bijbel ontdekte hij dat er steeds meer Atlantis taferelen opdoken naarmate hij het boek Openbaring naderde. Het leek alsof Atlantis in de Bijbel in omgekeerde volgorde aanwezig was, niet in een grijs verleden maar steeds nadrukkelijker aan het einde van de Bijbel. De voorzegging in Ezechiël 27-28 over de ondergang van Tyrus en de afgod Dagon in 1 Samuël 5 waren voorbeelden van Atlantis typen die gaandeweg in de Bijbel opdoken. Dagon was immers een blauwdruk voor Poseidon, de afgod van Atlantis.

Dat de Bijbel Atlantis nergens letterlijk noemde, was niet vreemd. Adam was pas 4000 jaar voor de steniging van Stefanus geschapen, dus ver nadat Atlantis in zee gezonken was. Voor de Zondvloed waren er bovendien geen koningen en we lezen ook niks over afgoden. Hooguit herkennen we in Genesis 4 in de Stad van Henoch een blauwdruk voor Atlantis. In Genesis 1-3 leken Adam en Eva in niks op het eerste mensenpaar op Atlantis dat Evenoor en Leukippe heette. Beiden waren geen mensen maar nazaten van afgoden. Psalm 96:5 noemt afgoden simpelweg demonen. Koning Atlas was dus een demon of op zijn best een demonisch bezeten mens. Leukippe schijnt Witte Paard te betekenen. Die naam alleen al moet onze alarmbellen doen rinkelen. In Openbaring 6:2 lezen we over een valse vredesstichter op een Wit paard. Hij is de antichrist. In Genesis 3 duidt echter wel een Poseidon achtig wezen in de Hof van Eden op: de serpent. Hij werd een Nachash genoemd. In het Chaldees-Babylonisch betekende Nachash 'messing' of ' koper' vanwege het reflecterende effect (Bullinger, z.j.-a, bijlage 19 van de Companion Bijbel). Met het koper zitten we niet ver van het brons achtige aurichalcum af dat volgens Kritias 116 de Tempel van Poseidon op Atlantis sierde.

Daarbij is Plato's Atlantis verhaal in veel opzichten tegenstrijdig aan de Bijbelse waarheid. Noach strandde met zijn Ark op de Ararat berg terwijl twee hoofdrolspelers in het Atlantis verhaal, Decaulion en Pyrrha op

de berg Parnas in Griekenland strandden. Beiden waren bovendien nazaten van afgoden en dus geen mensen. Ook de tien koningen van Atlantis waren nazaten van Poseidon en dus geen mensen. Als deze dingen al niet klopten, lag Atlantis dan echt wel in het westen in zee? Een andere aanwijzing was Ezeziel 38:13 waarin het mysterieuze Tarsis genoemd werd. In de christelijke traditie werd Tarsis aan Gibraltar of Andalusië gekoppeld. Maar volgens koning Sanherib van Assyrië was Tarsis een groot eiland dat volledig door de zee omringd was (Elat in Thompson & Skaggs, 2013). Tarsis was dus geen schiereiland zoals Spanje. Ezeziel 38:13 gaat bovendien over de Eindtijd en noemt Tarsis een zeevarend eiland met kolonies. In mijn beleving is Tarsis, Groot-Brittannië waarmee gezegd is dat de profeet Jona naar Engeland wilde vluchten. Dit betekent dat de Zeestraat van Gibraltar in de dagen van Plato wel degelijk bevaarbaar was. Ook al was de Zeestraat wel door de modder van Atlantis geblokkeerd, hoe wist Plato dan van het continent dat aan de overzijde van de oceaan lag, te weten Amerika (Timaios 25)? Ezeziel noemde dit continent in direct door de kolonies van Tarsis als de jonge leeuwen te benoemen. Dat Ezeziel al van Amerika wist, geeft te denken.

Na veel gepuzzel ontdekte ik dat Atlantis een zeer complex theologisch concept is. Onnodig om te zeggen dat ik als ex-atheïst zijnde onnoemelijk veel over de Bijbel geleerd heb. Wilt u mensen Bijbelles geven? Laat ze dan Atlantis in de Bijbel proberen te ontdekken. In mijn geval bracht een oude Bijbelstudie me op een spoor om Atlantis in een groter kader te plaatsen en “out of the box” te denken. De Bijbelstudie ging over het woord tsafon in Jeremia 1:13. Het woord tsafon betekent “noorden”. Maar nu komt het: behalve een geografisch noorden kent de Bijbel ook een theologisch noorden. In Jeremia 46:10 werd Babylon in het oosten tevens het noorden genoemd. Dit is zo omdat de vijandelijke legers van Babylon, Jeruzalem via het noorden binnenvielen. Als Babylon het oosten en tegelijk het noorden was, dan was het westen de horizon waar Atlantis lag. Mijn suggestie was dat Plato alleen de westelijke dimensie van Atlantis genoemd had terwijl een groter model voor de lezer verborgen bleef. Dit model reikte mijns inziens van zonsopgang tot zonsondergang. De zonsopgangs dimensie was Babylon aan de Eufraat terwijl Atlantis aan de horizon in het westen lag waar de zon onder ging. Dus wat was de zuidelijke dimensie, het middaguur? Mijns inziens was dit de sfinx in Cairo die in Exodus 14:2 Baal Tsafon, de Heer van het Noorden genoemd werd. Deze Heer van het Noorden was vast en zeker de komende antichrist, alias koning Atlas. De Migdol, ook in vers 14:2 was dan de Grote Piramide. Gary M. Matheny heeft mij met zijn boek Exodus enorm vooruit geholpen. Volgens hem verliep de route van de Exodus door de Nijldelta in plaats van door de Rode Zee of de Golf van Aqaba. Riet groeit niet in zout water. In Het Lied van de Zee in Exodus 15 lezen we over een Atlantis moment als het leger van Faraó in de modder blijft steken.

In het Atlantis epos lijkt een onzichtbare spiegel verborgen te zijn. Eindtijd Babylon in Openbaring 17 en 18 lijkt als twee druppels water op Atlantis. In Openbaring 17:1-5 lezen we dat Babylon de hoer van alle wereldzeeën is. Hoeveel Atlantis willen we nog meer bij elkaar sprokkelen? Het lijkt erop dat Eindtijd Babylon door een onzichtbare spiegel naar een locatie voor de kust van Spanje gespiegeld was. En niet alleen dat maar het werd ook in de tijd verplaatst vanaf de Eindtijd naar een grijs verleden. Als u in de spiegel kijkt dan zit uw rechteroor opeens links. Zoiets is met Babylon ook gebeurd: het werd ingewisseld door Atlantis. Als we er zo tegenaan kijken dan vallen opeens een heleboel puzzelstukje op hun plaats.

De val van de komende antichrist die in Jesaja 14:12 genoemd werd, klinkt als de val van koning Atlas van Atlantis. De tien demonisch bezeten koningen van het Eindrijk dat in Daniël 2:40 en 7:19, 23 genoemd werd, klinken als de tien koningen van Atlantis. In Daniël 7:20 en 24 werden de tien koningen ook genoemd evenals in Openbaring 17:12-18.

Maar nu komt het. In Zacharia 5:7 staat dat de corrupte Joden van de Eindtijd hun zaakjes naar Babylon overbrengen. In de Eindtijd hebben Jeruzalem en Babylon dus een symbiotische relatie. Zo lezen we in Openbaring 13 over zeven koppen die bergen voorstellen. Babylon heeft geen bergen, maar Jeruzalem wel. Met de zeven koppen werden dus de heuvels van Jeruzalem bedoeld. Nu weten we iets beter wat de centrale heuvel in Kritias 113 op Atlantis was. Dit was niets anders dan de Tempelberg in Jeruzalem. In Psalm 15:1; 24:3; 48:2; 74:2; 99:9, Jesaja 2:2-4; 25:6; Micha 4:1-4; 2 Kronieken 3:1 werd de tempel in Jeruzalem een berg genoemd. In Openbaring 21:10 werd het toekomstige Jeruzalem een berg genoemd. In Jesaja 26:2 en Psalm 48:13 werd Jeruzalem een burcht genoemd. Wel is er controverse over de juiste locatie van de Tempelberg. De huidige locatie is grondgebied van het Romeinse Fort Antonia. Toen de Romeinen onder

Titus in 70 na Christus Jeruzalem verwoestten, lieten ze hun eigen Fort intact. De Tempel van Jupiter werd later de Rotskoepel. De echte Tempelberg was ten zuiden van het Haram Al Shariff gebied.

- Waarmee gezegd is dat Atlantis feitelijk de stad van David is. De zee dimensie is dan Babylon dat in de Eindtijd een dependance van Jeruzalem is. Ik vermoed dat ik hiermee tevens Troje ontdekt heb omdat de Trojaanse Oorlog best wel op het Armageddon lijkt.

De komende valse Derde tempel die in Jeruzalem geplaatst wordt en waarin de antichrist zijn beeld plaatst (Mattheus 24:15; 2 Thessalonica 2) correspondeert met de tempel van Poseidon op Atlantis. Het mysterieuze aurichalcum dat deze tempel sierde was mogelijk Korinthische brons dat de Nicanor poort van de vorige tempel sierde.

Atlantis lijkt zodoende een dualistisch eiland te zijn dat uit Eindtijd Jeruzalem en Babylon gefilterd was. Dit dualisme is ook herkenbaar in de vijf tweelingkoningen en de beide Zuilen van Hercules, Gibraltar en de Monte Hecho. Babylon is de corrupte hoofdstad van het Vierde Eindtijd dat in Daniël 2 en 7 genoemd werd. Jeruzalem is de geestelijke pijler ervan. Nu snappen we beter waar de aardbeving in Kritias 108 mee te maken had. Deze aardbeving veld Atlantis waarbij we niks leven over wat er met de omringende gebieden gebeurde. In Openbaring 6:12 lezen we over deze aardbeving die Jeruzalem in tweeën slijt. In Openbaring 16:18 lezen we opnieuw over een joekel van een aardbeving die Babylon verwoest. Geen idee of het om twee verschillende aardbevingen gaat. In Soera 69:14 en 7:78 wordt ook een dergelijke aardbeving genoemd. In Soera 7:74 lezen we over het land van Ad dat vast en zeker Uz alias Edom was.

Uiteraard valt nog veel meer over Atlantis in de Bijbel op te merken maar ik wil mij beperken. Zo is er een beroemde kaart van Atlantis van ene Athanasius Kircher die in de 16de eeuw leefde. De kaart is op de kop getekend met ten oosten van het eiland Zuid Amerika en ten westen Afrika. Was Kircher echt zo dom of had hij er een speciale bedoeling mee? Wilde hij het spiegelingseffect benadrukken? Velen vroegen zich af waar de karakteristieke vorm van de Atlantis schets vandaan kwam? Laat me raden? Ik zie er de vorm van een "harp" in en tevens de vorm van het Meer van Galilea dat in Psalm 49:4 met een harp vergeleken wordt. Athanasius Kircher bleek inderdaad iets met harpen en spiegels te hebben. Hij had een aeolische harp ontwikkeld die uit twee gespiegelde toeters bestond. Het ding leek in niks op een harp maar werd wel zo genoemd. Zo heb ik een aeolische fiets die uit twee bakstenen bestaat. De link met het Meer van Galilea is ook interessant. Ten oosten van dit meer lag vroeger de Decapolis van tien steden die met de tien koningen van Atlantis resoneren. Eén van de steden heette Gadara (Mattheus 8:28) dat als de naam van Gadeira klinkt dat volgens Kritias 114 tegenover de uiterste punt van Atlantis lag. De broer van koning Atlas heette ook Gadeiros. Nogmaals, hij was geen mens maar een demonisch wezen.

Tenslotte is er nog een Hebreeuws speeltje dat Atbach heet en woorden omkeert. De medeklinkers van de naam Sesak in Jeremia 25 nummer je vanaf het einde van het Hebreeuwse alfabet. Vervolgens ga je met deze nummering vanaf het begin van het Hebreeuwse alfabet de bijbehorende letters zoeken. Dit kunnen dan ook klinkers zijn. Sesak wordt dan B-b-l = Babel. De conversie van TLNTS in Atlantis levert Aktab op. Aktab was de schrijversgod van de Dedanieten. Ketab betekent in het Farsi "boek". Aktab was dezelfde afgod als de afgod Kutbay die in Petra in Edom (Uz) vereerd werd. In de islam is Kutbay een middag gebed. Als ik Atlantislam zeg dan voelt u hoe ik een link met de islam leg. De islam is de religie van het Vierde Eindrijk. In de Bijbel was Aktab de afgod Nebo in Jesaja 46:1 (Milik & Teixidor, 1961). Deze Nebo was ook een schrijversgod. Vast en zeker was het om die reden dat de God van de Bijbel Nebo met diens eigen middelen overstemde, door een tekst op de muur van het paleis in Babylon te schrijven: Mene Mene Tekel Upharsin, "gewogen en te licht bevonden. Nebo nam nu wraak door van Eindtijd Jeruzalem (en Babylon) een eiland te maken dat hij in een grijs verleden aan de horizon in het westen plaatste en dat buiten de almacht van de Bijbelse God om gestraft werd.

De vraag is nu: hoe wist Plato al deze dingen? Sommigen suggereerden dat Plato met zijn Atlantis verhaal door zijn voorganger Herodotus beïnvloed was geweest. Herodotus schreef over Sais in Egypte dat volgens Plato de bakermat van het Atlantis epos was. Daarnaast schreef Herodotus over Babylon en Tyrus. Dan nog blijft het de vraag waarom Plato er een eiland van maakte dat hij in het westen plaatste? Mijn suggestie is dat Plato's afgod Academos aan wie Plato zijn Academie gewijd had er iets mee te maken had. Ik suggereer dat

Academos de Python Geest was die in handelingen 16:16 opdook. Dit wezen kon tenminste een beetje in de toekomst kijken. Blijkbaar zag deze demon Eindtijd Jeruzalem en Babylon en maakte hij er Atlantis van dat buiten de God van de Bijbel om gestraft werd. Zodoende werd God van zijn almacht onttroond. Deze Python Geest kwam van het orakel van Delphi en had eerst Socrates demonisch bezeten gemaakt (Hemphill, 2010). Daarna was hij op Plato ver gesprongen, ongeveer zoals in de Bijbel Elisja de geest van Elia kreeg. Wat precies de relatie tussen de Python Geest en Nebo was, is me niet duidelijk. Misschien waren ze hetzelfde wezen.

Andere dingen die ik uitzocht: Ofir in de Bijbel was de stad Opis aan de Tigris, later Ctesiphon genoemd. Sheba was Beersheva in Zuid Israël. De koningin van Sheba was mogelijk Absaloms zuster Tamar. Parvaim in 2 Kronieken 3:6 was misschien Sipparvaim alias Sippar of een andere naam voor Ofir. Dedan was Al Ula/Khuraybah in het noordwesten van Saoedi-Arabië of net onder Jordanië. Uz was een korte naam voor Edom, in Soera 7:74 Ad genoemd. De pechvogel Job uit Uz was dan koning Jobab van Edom en een nazaat van Ezau.

* Mijn boek *Atlantis in de Bijbel, Een Hoax van de Python Geest?* staat online onder roodgoudvanparvaim.nl en <https://www.wattpad.com/user/roodgoud> en https://www.academia.edu/108742045/Atlantis_in_de_Bijbel – Isbn 978 9090 379 524

- leon elshout (1964)

Tips:

- Wie het moeilijk vindt om het spiegelprincipe in mijn betoog te snappen zal het Boek van George J. Haas en William R. Saunders, *Cydonia Codex* lezen. Dit is sowieso een revolutionair boek. De Azteken gebruikten zulke spiegeltechnieken en u zult het geloven of niet maar op Mars komen we de spiegelingstechnieken ook tegen.
- Leeland Jones, met een Youtube over de Derde Tempel, <https://www.youtube.com/watch?v=Y5NprTBk3yk>
- Bob Evely, *Does God Exist?*
- Paige-Patric JD Samuels, *the Doctrine of the Eons, God's Immutable Plan*

Bronnen

- Bullinger, E. W. (z.j.-a). *Appendixes to The Companion Bible*. Geraadpleegd van https://levendwater.org/companion/index_companion.html
- Hemphill, J.W. (2010) *Glory to God in the Highest*, Trumpet Call Books, Joelton, Tennessee.
- Milik J.D. & Teixidor J. [oktober 1961] Nr. 163, p. 22-25. *New Evidence on the North-Arabian Deity Aktab-Kutbâ*. Geraadpleegd op 17 september 2023 van <https://www.jstor.org/stable/1355770> & <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.2307/1355770>
- Thompson, C. M., & Skaggs, C. (2013). *King Solomon's Silver? Southern Phoenician Hacksilver Hoards and the Location of Tarshish*. *Internet Archaeology*, 6(35), 1-2. doi:10.11141/ia.35.6